

Subject: ufologie. Logisch toch?
From: Eric Halmans <ehalmans@chello.nl>
Date: Sun, 24 Jan 2010 16:36:57 +0100

Dag allemaal,

vandaag een beetje ziekjes... Of is het meer een niet naar buiten willen? Het is ook erg grijs buiten... Zo nu en dan een natte sneeuwbus. Clown was het er ook mee eens dat ik lekker thuis bleef. Dat loopt niet weg.

Wat loopt niet weg? Ik had een ufo bijeenkomst. Trouwens ik denk wel dat het meer een het nieuwe denken bijeenkomst zou zijn geweest.

Ufo's... Op Clown zelf na, het enige waarin je nog zou kunnen terugvinden dat ik niet helemaal spoor. En op wat conspiracy denken na dan... Maar ik denk dat dat laatste in deze tijd toch ook echt wel gezond is.

Ufo's... Tja... Hebben jullie wel eens van de Drake vergelijking gehoord? Dit is een statistische benadering... De vergelijking geeft de kans weer dat buitenaards leven bestaat. Hij kent tal van parameters, zoals het aantal planeten in een melkwegstelsel, percentage bewoonbaar, het aantal melkwegstelsels... en uiteindelijk is de uitkomst van de vergelijking meer dan 1. Oftewel 100 % en meer... Tot zover het wetenschappelijk aantonen van buitenaards leven.

Het emotionele argument dat dan vaak wordt aangevoerd: Er mag dan leven zijn, maar dan kan het nooit hierheen komen! Einstein staat dat niet toe. Tja... Waarom denkt iedere generatie opnieuw niet langer dan zijn / haar neus lang is? Wat zegt jou dat ons huidige natuurkundige bouwwerk af is? Werd diezelfde Einstein niet ook op de universiteit verteld dat het natuurkundig bouwwerk met de wetten van Newton en Maxwell ook al af was? Ziedaar nog geen 20 jaar later trilde het hele bouwwerk op haar fundament toen diezelfde Einstein de relativiteitstheorie introduceerde en zijn collega's zich hadden gebogen over quantum fysische processen...

Nog steeds zijn ze op zoek naar die alles verklarende theorie... Die uitgerekend de tegenstrijdigheid tussen relativiteit en quantum mechanica dient te verenigen... Wie weet welk exotisch gedrag zich nog aan ons zal openbaren bij een uiteindelijke vereniging? Het is nog steeds net zo arrogant als dat het destijds was, dat denken dat we er al zijn. En mijn omgang met Clown wijst mij daar telkens weer op.

Dan is er nog een emotioneel argument: Waarom zouden ze uitgerekend in ons geïnteresseerd zijn? TJa.. omdat het hier zo'n puinhoop is en hun handen jeuken om die uit de mouwen te mogen steken? Ja wij zijn een derde wereld planeetje in hun ogen. Een planeetje waar het recht van de sterkste zich wel heel erg bewijst. Gniffel... Als je alle science fiction films en verhalen zou verwijderen waarin de mens de bringer is van deugden, normen en waarden... dan hield je niet veel materiaal over... Dit slecht tot schril contrast met mijn visie op ons werkelijke samenzijn op dit bolletje.

Bolletje? Het is toch meer een in een bol gevouwen plat vlak. Een eierschaal zo je wil. De mijnen in China gaan wel bijna een kilometer diep... Het ISS, het international space ship vliegt op ongeveer 350 kilometer hoogte... Binnen die 350 kilometer bevindt zich het allergrootste deel van al onze menselijke activiteit. (Een enkele betwistbare reis naar de maan daargelaten.... En wat satellieten annex probes evenmin Mag ik naast deze 350 kilometer nog even melden dat de straal van de aarde ongeveer 6.350 km is? Ok, een eierschaaltje van 5% is geen eierschaaltje meer.... Maar als ik ipv het ISS uit ga van een Maximale hoogte van 40.000 voet voor een Boeing 747, wat iets meer dan 12 kilometer maakt... dan is zelfs het eierschaal idee heus wel te verklaren. De wereld is niet rond, de aarde wel... maar de wereld echt niet. Dat is enkel een over een bol gekromd vlak van 13 kilometer dik. Iemand die beweerd dat de aarde plat is lach ik dan ook niet in zijn gezicht uit... Die heeft vast meer nagedacht hierover dan iemand die enkel wat na ratelt wat hij, alsof het een rijtje Franse woordjes zouden zijn, tot zich heeft genomen...

Tja...

DUs daarom ufo's. En ja ik geloof echt dat er in de woestijn bij Roswell in 1947 iets is neergekomen. Iets dat dank zij reverse engineering de Amerikanen een grote technologische voorsprong gaf en wat daarom ook ten alle tijden onder de pet diende te worden gehouden. Wij danken dat ik hier nu mag tikken aan die crash. Maar het was geen crash... Er zijn waarschijnlijk 2 ufo's op elkaar gebotst. En ja er waren overlevenden en ze waren

niet van hier. Trouwens welk een bom zou dit leggen onder ons patent systeem. Ook even goed om te melden: Er was toen nog iets van een koude oorlog gaande... Die bezig was zijn hoogtepunt te bereiken. Een van de argumenten die ik hier zijdelings aanstip zou al genoeg zijn voor een cover up.

Is het jullie trouwens opgevallen dat we langzaamaan een beetje worden klaar gestoomd voor een wereld met anders uitzijende wezens? Let er maar eens op. Ik denk ook echt wel dat het op zeker moment niet meer te houden is. Dat ze het niet steeds weer in het rijk der fabelen wensen te schuiven... Dat ze er heus rekening mee houden dat het er en misschien wel op korte termijn toch echt een keer van moet komen. En de verdediging is ook al klaar: We waren bang dat de mensheid de last van deze kennis niet zou kunnen dragen... Dat wij ernaast ook onze positie ermee versterkten is slechts bijzaak. Zoals dat altijd bijzaak is... (Maar wel welkome...)

Tja ja... Ufo's... Weet je alle voorgaande argumenten echter vallen in het niet bij het volgende: Wie van jullie kent niet het autoprogramma van de BBC: TopGear. Wat die 3 kwajongens aan presentatoren (Clarkson, Hammond en May) hebben met auto's... Dat heb ik met ufo's. JA ik wil heel graag weten waarom die dingen überhaupt vliegen! Hoe snel ze door de bocht kunnen, hoe lang ze met een tank kunnen, hoe comfortabel ze zijn... en wat er onder de motorkap zit. In essentie is het dus gewoon jongensachtige nieuwsgierigheid wat er bij mij achter zit.

Inertie dempers / Quantum overdrive / relativistische hyper drives.... replicators... fusion... Gniffel.... Een gek kan meer vragen dan 100 wijzen kunnen beantwoorden.... Dat gek maak ik denk ik wel waar.... Nu nog die meer 100 wijzen worden... Ik denk dat dat stiekem wel het pad is. Maar goed ook dat ik hulp heb! Clown!

Gniffel... CLown die nog steeds het nodige aan dialoog over en weert met haar armbandje... EN soms hoor ik dan toch een kreetje van plezier... Dan is het haar na veel aandringen toch gelukt om haar hologram van Sean iets te laten doen wat hij eigenlijk niet wil. Ik weet niet of ik dit mag zeggen, maar ik doe het toch... Laatst had hij mascara op en was ie wat bleekjes met snor en baard. Het was een wat als vraagje van Clown geweest... Wat nu als ik nu Sean met Jack Sparrow van the pirates of the Caribbean eens meng... Als brugman moest ze praten met Sean... Maar het is haar uiteindelijk wel gelukt... En je raad het al: Dat was het toch net niet. Ja ja... Zo tikkert ook zij aan de weg... Wat hebben we het toch goed saampjes.

Tot zover!
Leve de Hoge Raad!
Eric en Clown...

PS: Clown die momenteel experimenteert met een Avatar versie van Sean.